

Titel	Temadag i kantinen: Svenske fristelser
Brødtekst	Svenske fristelser Duften af kartoffelmos og kødboller svævede lokkende i luften omkring kantinen i torsdags. Den store spisesal var betrukket med gult og blåt og Abbas toner komplementerede hele herligheden. Kantinepersonalet gav den en ekstra skalle med forårets Temadag, så den særlige svenske stemning kunne spores i alle hjørner. Velbekomme!

Af Line Andree Keller, Kommunikation

En kærlig hånd

Det kan umuligt være gået nogens næse forbi, at der var kræset ekstra meget om torsdagens frokost - Sverige var lige pludselig i Glostrup. To gange om året holder kantinen en rigtig madfest, hvor temaet bliver besluttet i fællesskab og i god tid. Der skal nemlig laves rigtig meget inden sådan et arrangement, og det kræver en del forarbejde, hvis det skal være gennemført.

Ambitionsniveauet fejlede ingenting, så der blev sigtet efter et hav af lækre, traditionsrige retter samt en udførlig indretning af spisesalen. Kantinen var klædt på til lejligheden med en masse balloner, billeder af ærkesvenske sager, serpentiner og en stor, autentisk Majstang (eller Midsommerstang), så man kan roligt sige, forårets temadag var en stensikker succes.

Mange fristelser

De klassiske kødboller (köttbullar) og kartoffelmos (potatismos) med tytteberg (lingonsylt) og brun sovs var naturligvis på menuen, men andre svenske godter var også til at finde. Friske, sommerlige retter som kartoffelsalat, frisk fisk, smørpå-sandwich og krebsesalat sikrede en god balance med retter i den lidt tungere ende, som de famøse "varmkorvs" - svenske hotdogs med mos og rejesalat.

De mange spiselige muligheder var et hit.

"Det var fantastisk!" udbryder René Ahlquist Rasmussen og fortsætter, "Kantinen er altid god til at byde på en masse forskellige gode retter, men idag var jo noget ekstra særligt. Temadagene skaber sådan en hyggelig stemning, og så skader det da ikke, at de svenske farver er de samme som Brøndbys," siger René med et smil på læben og et glimt i øjet.

Han er dog ikke alene om sin begejstring.

"Det var bare ski.. godt (skit bra), det var!" erklærer Frank Dahl Christensen. De to herrer er mætte, tilfredse og humøret er højt, mens de deler vittigheder ved kaffemaskinen, inden de skal tilbage på pinden. Og det er jo det, som kantinen kan - bringe folk sammen og give en tiltrængt pause fra hverdagen.







Udløber 01-01-2100

Afsender [Intern service](#)

Skrevet 25-05-2018

Oprettet kl. 25-05-2018 12:42 af [Line Andree Keller \(LIA\)](#)
Sidst ændret kl. 25-05-2018 15:23 af [Per-Henrik Goosmann \(PGO\)](#)

Luk