

# Seniorklubbens sommertur 2018

## Vi klarede det!

Den 8. august 2018 løb VF-Seniorklubs sommertur af stablen.

Vi var i alt tilmeldt 18 personer, og det var et oplæg til en intens hyggetur.

Om vejret den dag kan man mene meget, der var spået op til 33 – 35°C i det sydlige Sjælland, som netop var målet for udflugten. På forhånd PUHA.

Moderne udstyr kan nu meget, således også bussens udstyr: tonede ruder og køleanlæg – sådan!

Som sædvanligt startede vi klokken 09 fra VF, Rumænerøen.

Turen gik først til Thorsvang Samlermuseum i Lendemark uden for Stege. Det må siges, at stedet lever op til navnet Samlermuseum – jøsses, der er utallige effekter, og museets formål er at samle, og derefter se, om der kan laves et tema ud af effekterne.



Da bussen ankom til museet, blev vi budt velkommen til Thorsvang af en medarbejder, som steg ind i bussen. Vi fik nogle korte, praktiske oplysninger om stedet, og så var det bare om at komme ud af bussen og starte rundturen på egen hånd.



I den første del af museet, var der temaet – butikker fra dengang. Museet havde erhvervet sig komplette butikker fra Stege og omegn, efterhånden som de blev lukket. Det er butikker, som alle vi pensionister nok har været inde i tidligere i vort liv. Det er interessant

at blive "trukket" tilbage til en tidligere tid i sit liv, for det bringer mange episoder frem, som ellers er gemt godt væk i hjerneboksen. Museet bød også på en samling af hjulkapsler, et nedlagt, tidligere omrejsende, tivoli, værksteder for træ, og for metal, tøj fra dengang, udstyret spisestue, maskineri fra køkkener tilbage fra 1954, højfjeldssole – jeg tror alt fra vor tidligere hverdag var repræsenteret.



Det var en god lang travetur værd, rundt i museet, men det giver også noget sult, så efter 2 timer på museet, kørte vi ind til Stege og spiste hos Slagter Stig. Vi havde bestilt buffet, så der blev et evigt rend fra og til bordet. Buffeten bestod af mange, mindre fade, så der blev hele tiden sat nye fade frem. Det styrkede appetitten. En god gimmick var det selvbetjente sodavands- og øl-anlæg. Det blev afprøvet flittigt.



Men alt har en ende, og alvoren kom i højsædet igen. Efter den gode frokost kørte vi til Faxe Ladeplads for at kikke på minibyen. Vejen til Faxe Ladeplads opfordre ikke til kørsel i højt tempo med busser og lignende køretøjer. De sidste 5 – 7 km var vejene så smalle, at to biler ikke kunne passere hinanden uden at køre langsomt, og med det



ene hjulsæt i rabatten. Godt vi havde en forsigtig chauffør. for nogle sving er så skarpe, at bussen kun lige kunne blive på vejen.

Men vi kom frem til Faxe Ladeplads og minibyen i god behold.

Det er utroligt hvad frivillige kan udrette. Byen er som andre minibyer opført med en detaljerigdom som er slående. Selvfølgelig er alle veje og huse opført i en skala, så besøgende virkelig kan få en solid fornemmelse af byen og

havnen og et godt overblik. Der var vist ingen, der spillede minigolf.

Så skal vi tilbage i bussen og køre tværs over Stevns til Strøby for at indtage en eftermiddags tea/kaffe med brød til. Selvom temperaturen nu var kommet langt ned, 27°C og det blæste lidt, valgte vi at sidde ude og nyde udsigten – restauranten hedder Udsigten. Det var meget behageligt, for der var kommet et let skydække som filter foran solen. Jeg synes det er en god udsigt på stedet, og ikke mindst et godt selskab.



Så blev det tid til at køre tilbage til VF. Vi ankom næsten til tiden, kun 10 minutter for sent.

Og sådan sluttede en god dag!

Jeg vil gerne takke VF for sponsorering af bussen – det gør turen mulig.

Gunnar Munck-Larsen