

# Seniorklubbens sommertur 2022

Hedebølgen er over os – mange dage med høje temperaturer.

Det er tid til Seniorklubbens sommertur.

I år blev vi ikke begrænset af offentlige påbud og forbud – dejligt – så med passende omhu og omtanke, kunne vi drage afsted på vor sommertur.



Som sædvanligt havde vi bestilt transporten hos Skovlunde busser. En lille bus med plads til 19 personer. Det passede godt med de 15 tilmeldte. Det blev i sandhed en kongelig transport, passende interiør og en god chauffør.



Turen i år gik først til Holmegård glasmuseum i Fensmark. Desværre var der "udsolgt" af guider, så vi måtte gå rundt på egen hånd. Men det gjorde ikke så meget, for der er god skiltning – og der var sandelig meget at se på.

Først kom vi ind gennem glaspusteriet. Der var en glaspuster i gang med at puste et lampeglas, en skål eller sådan noget. Det er utroligt at se, så smidig glasmassen er. Var det ikke varmt nok udendørs, så fik man da varmen her.



Efter besøget i glaspusteriet blev vi gelejdet ud i udstillingerne. Der er mange udstillinger af glas, men også udstillinger af keramik fra Kähler.



Vi kunne se på genstande af den ene kendte kunstner efter den anden – ikke alt var lige smukt/brugbart, synes jeg.

Der var en særudstilling om Picasso som skulptør. Den var også interessant. Jeg fik en masse at vide, som jeg ikke vidste før. Og igen, en god sammensætning af smukt og knap så smukt.

Museet udstiller vel alt fra egen produktion, og mange genstande kender jeg fra eget eller andres hjem. Der er dyre kunstværker og billigere brugsgenstande blandet i udstillingerne.

Der var mulighed for at "få en på opleveren".

Efter ca. 2 timers traven på glasværket, blev det tid til at køre til Haslev for at spise frokost.



Vi ankom til tiden, men maden var slet ikke klar. Det tog over en halv time inden den blev serveret, og det var ikke som aftalt, da vi havde 1 time til rådighed. Men! Alle – på nær 2 – syntes godt om maden, som var lidt tapas-agtig, godt med salat. Med forsinkelse kom vi fra Haslev, og kørte til Faxe Vandrehjem.

Der var der bestilt tea, kaffe og kage. Det stod parat til os, så det var bare om at sætte sig til bords - igen. Det gjorde vi så.

Faxe Vandrehjem blev valgt på grund af den utrolige udsigt, der er over det åbne kalkbrud. Vi blev begunstiget med en vekslen mellem letskyet og skyfrit, så



kalkbruddets mange hvidgrå toner rigtigt kunne ses. Og så var der også mulighed for en isvaffel.

Tiden på vandrehjemmet blev afkortet noget, for hjemkomsttiden skulle

gerne overholdes – sådan cirka, så det blev ikke til det helt store "nyde udsigt".

Vi var tilbage på VF ca. 16:30, mange indtryk rigere.



SÅ – farvel og tak for denne gang -  
Ses vi næste år?

Gunnar Munck-Larsen  
Sekretær

Kasserer  
Svend Lemke-Nielsen  
2262 1761  
lemke.eriksminde@gmail.com

Sekretær  
Gunnar Munck-Larsen  
2143 1756  
g@munck-larsen.dk

**VF-seniorKlub**  
Foreningens e-mail:  
post@vf-senior.dk